

Biddag voor kinderen

Bram de Muynck

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Samenvatting	Kinderen zijn belangrijk voor ouders. Dat is ook te lezen in het boek Job (1:1-22). In deze meditatie gaat het over de betrokkenheid van ouders en het bidden voor hun kinderen. Met reflectievragen.
Bronvermelding	Muynck, A. de (2011) Biddag voor kinderen. In <i>Leren bij de Bron</i> , meditaties voor leraren (pp. 63-64). Uitgeverij Groen – Heerenveen.
Thema *	Leraar
Gebruik **	Hart
Plaatsingsdatum	2011
Gerelateerde artikelen	n.v.t.
Trefwoorden	Job, betrokkenheid van ouders op kinderen, bidden, voorbede doen, offeren

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).



26

Biddag voor kinderen

'Misschien hebben mijn kinderen gezondigd' (Job 1:5).

Kinderen zijn belangrijk voor ouders. Je kind, dat is je leven. Ouders spannen zich doorgaans in om hun kinderen goed te verzorgen, naar school te laten gaan, voor te leven wat hoort en niet hoort. Daar gaat heel veel tijd mee heen. Je kind is je leven. Dat is niet een uitvinding van de 21e eeuw. In de eerste hoofdstukken van het boek Job zien we hoe belangrijk kinderen zijn voor ouders. Job is een rijk man. Het eerste feit dat wordt genoemd is dat hij zeven zonen en drie dochters heeft (vs. 2). In het leed dat hem vervolgens treft, spelen zij eveneens een cruciale rol. De boodschappers komen op de dag dat zijn kinderen een feest vieren het onheil aankondigen (vs. 13). En de laatste van de vier boodschappers komt vertellen dat zijn kinderen zijn omgekomen (vs. 19). Zij liggen onder het puin. Weg is zijn nageslacht.

Dit alles overkomt hem als rechtvaardige. Job is in het Oude Testament het prototype van de rechtvaardige. Dat blijkt uit zijn handel en wandel. In het eerste hoofdstuk wordt dit geïllustreerd door zijn betrokkenheid op zijn kinderen. We krijgen een indruk van het gezinsleven als Jobs kinderen de kindertijd zijn ontgroeid. Ze wonen al op zichzelf. Van tijd tot tijd is er een feest. Broers en zussen zijn bij elkaar.

En dan gebeuren er dingen die zich aan Jobs waarneming onttrekken. In de adolescentie wordt de sociale omgang belangrijk. Elkaar zien, praten, gezellig bij elkaar zijn. Daar hoort ook eten en drinken bij. Dat was bij Job zo, dat is nu ook zo. Veel ouders van pubers maken zich zorgen over het uitgaansleven van hun kinderen. Mentoren horen de verhalen. En als ze eenmaal de deur uit zijn en je hebt er helemaal geen zicht meer op, dan sta je met lege handen. Of toch niet?

Job staat met gevouwen handen. Als er weer eens een feest is geweest, staat hij vroeg op en gaat een offer brengen. Want, zo zegt hij, misschien hebben mijn kinderen gezondigd. Ook op afstand blijft hij betrokken. Het morele gehalte van hun leven is hem een zorg. Hij heeft wel enig idee hoe dat gaat. Als je eenmaal in de groep opgaat, kan er zomaar van alles misgaan. Te veel drinken misschien, misschien zelfs uitpattingen op seksueel gebied. Het hoeft niet,

maar toch ... Erger nog is dat ze mogelijk God in hun hart hebben 'gezegend'. Dat betekent niet alleen onverschilligheid in de zin van 'niets meer van God willen weten'. Nee, het gaat hier om het verachten en misprijzen van God.

Misschien hebben mijn kinderen gezondigd. Dit houdt Job bezig. Opmerkelijk is dat hij niet in stilte aan het tobben is. Hij onderneemt actie. Hij roept de kinderen bij zich en zegt dat ze zich moeten heiligen. En daarna volgt het offer – het symbool van verootmoediging en schuldbekentenis. Een bede om verzoening.

Job blijft het alle dagen doen. Iedere keer als er een feestje is, herhaalt hij deze handelingen. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om de kinderen los te laten. En hoewel hij er geen grip meer op heeft, draagt hij ze op aan God. Job offert 'naar hun aller getal', dat wil zeggen 'voor elk van hen'. Als Job aan zijn kinderen denkt, dan wegen ze allemaal zwaar. Het gebed en het offer richt zich op elk van hen.

Biddag voor kinderen. Iedere keer opnieuw.

Vragen:

- 1 In deze meditatie gaat het over ouders die voor hun kinderen bidden. Kun je het 'offeren' voor kinderen ook vertalen naar je werk als leraar, conciërge of leidinggevende?
- 2 Hoe merk je aan ouders dat kinderen heel belangrijk voor hen zijn? Hoe houd je hier op school rekening mee?
- 3 Dat kinderen belangrijk zijn voor hun ouders kan ook te ver gaan. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat kinderen onder grote druk staan van hun ouders. Ken je hier voorbeelden van? Is een leraar in staat om hier tegenwicht aan te bieden?
- 4 Kinderen brengen een belangrijk deel van hun tijd op school door. Heb je het idee dat ouders voor de school bidden?
- 5 Voor Job is het mogelijk om in contact te blijven met zijn kinderen. Hoe kunnen ouders in onze tijd betrokken blijven op hun kinderen? Hoe kun je ouders daarbij helpen?

Tekstgedeelte: Job 1:1-22

Liederen om te zingen: Psalm 6:1, 2 en 9; *Uit aller mond* 169 (Ach blijf met Uw genade)