

# Geen ‘ogendienst’, maar Herendienst

## Rens Rottier

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook [www.christelijkleraarschap.nl](http://www.christelijkleraarschap.nl).

<b>Samenvatting</b>	Meditatie over Kolossenzen 3:18-4:1 waarin een verband gelegd wordt tussen het dienen van de Heere en het dienstbaar zijn in het werk van alledag. Het gaat er niet om dat je mensen behaagt (ogendienst), maar dat je de Heere dient. Met reflectievragen.
<b>Bronvermelding</b>	Rottier, L.N. (2011) Geen ‘ogendienst’, maar Herendienst. In <i>Leren bij de Bron</i> , meditaties voor leraren (pp. 49-50). Uitgeverij Groen – Heerenveen.
<b>Thema *</b>	Leraar
<b>Gebruik **</b>	Hart
<b>Plaatsingsdatum</b>	2011
<b>Gerelateerde artikelen</b>	n.v.t.
<b>Trefwoorden</b>	Kolossenzen, dienen van God, toewijding

\* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema’s van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevenden*.

\*\* Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).



# 19

## Geen ‘ogendienst’, maar Herendienst

*‘En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere, en niet den mensen’ (Kol. 3:23).*

---

In dit gedeelte wordt een aantal regels voor een christelijke huishouding gegeven. Binnen de school vormen we met elkaar ook een christelijke huishouding. We willen ons immers verbinden aan de bijbelse, christelijke identiteit.

Een van die regels voor een christelijke huishouding luidt: ‘En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere, en niet den mensen’ (Kol. 3:23).

In het bijbelgedeelte rondom deze tekst gaat het over dienstknechten, medewerkers, die worden opgeroepen gehoorzaam te zijn aan hun heren, oprecht van hart te zijn en de Heere te vrezen.

Er wordt een direct verband gelegd tussen het dienen van de Heere en het dienstbaar zijn in het werk van alledag. Die plaats willen wij ook graag aan onze arbeid geven. Christenen zijn toegewijd aan hun werk. Dat betekent niet in de eerste plaats hard werken, maar vooral op een toegewijde, betrokken wijze je werk doen. Toegewijd zijn aan je werk, omdat je weet dat je leeft voor het aangezicht van God en dat je de gaven die je ontving besteedt op een goede, toegewijde manier.

Nu kom je in het algemeen veel toewijding tegen op christelijke scholen. Er zijn veel mensen die hun werk met hart en ziel doen. We beseffen dat dit werk belangrijk werk is en dat we het met de inzet van al onze krachten moeten en mogen doen.

Maar een belangrijke vraag is: Wat is de drijfveer achter deze toewijding? Waarom zetten we ons zo in voor ons werk? Dit bijbelgedeelte laat allereerst zien wat het niet zou moeten zijn. We moeten ons werk niet doen vanuit ‘ogendienst’, als mensenbehagers. *People pleasers*, zoals een Engelse vertaling zegt. Geen ‘ogendienst’ dus: indruk maken, haantjesgedrag, willen scoren, bij je baas in tel willen zijn, dé leraar willen zijn in de ogen van de ouders, populair willen zijn bij de leerlingen. Als we eerlijk in deze spiegel kijken is niemand daar vrij van, zelfs de meest toegewijde collega niet. ‘Ogendienst’ is een virus waarmee we, sinds Genesis 3, allemaal behept zijn. We leven in een maatschappelijke omgeving waarin we voortdurend worden aangemoedigd tot ogendienst en

het behagen van mensen.

Maar zo moet het volgens de Schrift niet: doe je werk van harte als voor de Heere. Het gaat erom Hem welgevallig te zijn. Het eerste is niet de mensen te dienen, maar de Heere. Weet dat je voor Zijn aangezicht leeft, dat je alles aan Hem verschuldigd bent, dat je tot Zijn eer geschapen bent en leven moet. Deze gedachte confronteert je met je eigen boze natuur die erop uit is om steeds weer het eigen 'ik' centraal te stellen.

Daarvoor is nodig dat we beseffen dat we ons werk ten diepste doen in opdracht van de Heere. Hij riep ons tot dit werk, gaf ons op deze school een plaats en vertrouwde deze kinderen aan ons toe. Vanuit dat besef zal het ons in de eerste plaats niet gaan om de goedkeuring van mensen, maar om de goedkeuring van de Heere over ons werk. Vanuit dat besef kunnen we ook minder aantrekkelijk werk aan of een moeilijke taak of juist eenvoudig werk.

### Vragen:

- 1 Ben je het ermee eens dat er gezegd wordt dat er in het christelijke onderwijs veel toewijding is?
- 2 Wat is het verschil tussen hard werken en toegewijd werken?
- 3 Waar zit voor jou het gevaar van 'ogendienst'?

Tekstgedeelte: Kolossenzen 3:18-4:1

Liederen om te zingen: Psalm 108:1 en 2; *Uit aller mond* 171:1-4 (Voor U, Heer, leef ik)