

God is overal

Jan Proos

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Samenvatting	Tekst over Augustinus' antwoord op de vraag 'waar is God te vinden?'
Bronvermelding	Proos, J.P. (2010) God is overal. In: Aan de slag met Augustinus, Bronnen van inspiratie - deel 2 (pp. 35-36) Gouda: Lectoraat Onderwijs & Identiteit
Thema *	Inspiratiebronnen
Gebruik **	Hart
Plaatsingsdatum	2010
Gerelateerde artikelen	n.v.t.
Trefwoorden	Identiteit omschrijven

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).

Tekst 3 God is overal

Waar is God dan te vinden? Een aloude vraag wordt door Augustinus opgeworpen. Ook heidense schrijvers waren bezig met deze vraag. Zij wezen dan op bepaalde ervaringen die men in de natuur op kan doen, waarbij je onder de indruk komt en er een bepaald gevoel bij krijgt.

Kern van de leer bij Augustinus is dat hij een persoonlijk God leert Die Zich daadwerkelijk bemoeit met deze wereld. Een God Die te kennen is, maar tegelijk te groot is om te bevatten.

III God is overal, maar niets kan Hem geheel bevatten.

Bevatten U dan hemel en aarde, daar Gij ze vervult? Of vervult Gij ze, maar slechts met een deel van Uw wezen, omdat ze U niet bevatten kunnen? En waarheen doet Gij stromen dat deel van Uw wezen, dat hemel en aarde, wanneer ze van U vervuld zijn, niet bevatten kunnen? Of hebt Gij niet van node, dat Gij door iets wordt bevat, Gij, die alles bevat, daar Gij al, wat Gij vervult, vervult door het te bevatten? Want geen vaten, die vol zijn van U, geven U vastheid, omdat, ook al zouden zij breken, Gij niet wordt uitgestort. En wanneer Gij uitgestort wordt over ons, dan ligt niet Gij terneer, maar ons richt Gij op, en niet Gij wordt verstrooid, maar ons verzamelt Gij. Maar alle dingen, die Gij vervult, die alle vervult Gij met geheel Uw wezen. Of omdat alle dingen niet geheel Uw wezen kunnen bevatten, bevatten ze daarom een deel van U en bevat alles tegelijkertijd hetzelfde deel? Of bevat ieder ding een bijzonder deel, de grotere dingen een groter en de kleinere een kleiner? Bestaat er dus een deel van U, dat groter en een ander deel, dat kleiner is? Of bent Gij overal geheel en bevat geen enkel ding U in Uw geheel?

Vragen:

1. Welk beeld van God komt bij je op als we bovenstaand gebed van Augustinus lezen?
2. Hoe zou je het moeten omschrijven als we lezen dat God alles bevat?
3. Wat voegt het toe aan de identiteit van het christelijk onderwijs als je op deze manier nadenkt over nadenken over het bestaan van God en Wie Hij is?

4. Wat zou Augustinus bedoelen met de opmerking dat God uitgestort wordt over ons?
5. Lees de laatste zin eens en probeer die uit te leggen. Wat kun je ermee?