

# Een opdracht

Rens Rottier

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook [www.christelijkleraarschap.nl](http://www.christelijkleraarschap.nl).

<b>Samenvatting</b>	Hoe kun je als leraar de harten van de leerlingen voeden? Hierin ben je afhankelijk de Heere. Je mag Zijn zegen ontvangen over de gaven die we van Hem hebben gekregen. Meditatie aan de hand van Lukas 9:10-17. Met reflectievragen.
<b>Bronvermelding</b>	Rottier, L.N. (2011) Een opdracht. In <i>Leren bij de Bron</i> , meditaties voor leraren (pp. 61-62). Uitgeverij Groen – Heerenveen.
<b>Thema *</b>	Leraar
<b>Gebruik **</b>	Hart
<b>Plaatsingsdatum</b>	2011
<b>Gerelateerde artikelen</b>	n.v.t.
<b>Trefwoorden</b>	Lukas, afhankelijkheid, verantwoordelijkheid, wonderbare spijziging

\* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevenden*.

\*\* Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).



# 25

## Een opdracht

*'Geefst gij hun te eten' (Luk. 9:13b).*

---

Werken in het onderwijs is veeleisend. De pedagogische en didactische vragen die aan de orde komen worden complexer. Als christelijke leraar kijk je een dimensie verder dan de vakinhouden en de vaardigheden die leerlingen zich eigen moeten maken. Je voelt een grote verantwoordelijkheid om je leerlingen in te leiden in het Woord van God.

Je hebt geen vijfduizend mensen voor je met vijf broden en twee vissen, maar de verlegenheid die de discipelen voelden, herken je misschien wel. Leerlingen komen waarschijnlijk niet met een lege maag op school, verwachtend dat je hen zult voeden, maar als christelijke leraar besef je dat ze een hart hebben, een ziel die gevoed moet worden. Het is niet om het even hoe dit gebeurt en welk voedsel hiervoor wordt aangereikt.

Kinderen staan open voor de invloed van volwassenen, in het bijzonder van leraren. Jij bent van belang. Je doet ertoe. Je hebt een grote verantwoordelijkheid in wat je de kinderen aanreikt en meegeeft. En dan kom je er niet met je bevoegdheid of de kennis die je verwierf. Net zoals de broden en vissen tekortschoten voor het voeden van die hele menigte van mensen.

Hoe zou je die harten van je leerlingen kunnen voeden? Wat heb je daarvoor in huis? Bedroevend weinig. Vijf schamele broodjes en twee visjes hadden de leerlingen van Jezus tot hun beschikking. En toch krijgen ze de opdracht: 'Geefst gij hun te eten.' Dat kan alleen maar grote verlegenheid teweegbrengen. In het Koninkrijk van God is dat zo vaak aan de orde: verlegenheid, omdat we niet weten hoe we Gods opdracht moeten vervullen.

Het is goed om dat aan het begin van de dag te ervaren: je eigen verlegenheid, je eigen tekort, je zondigheid. Dat mag je niet brengen tot passiviteit. Dat was bij de discipelen ook niet het geval. Het moet je brengen tot afhankelijkheid van de Heere. Kijk wat de discipelen doen. Het kleine schamele beetje wat ze hebben, leggen ze in de handen van de Heere Jezus. Ze verwachten het van Hem. Met hun verlegenheid gaan ze naar Hem toe. En dan? Dan kunnen er wonderen gebeuren. Wonderen van vermenigvuldiging. Dat kleine beetje

wordt door Jezus ter hand genomen. Hij ziet op naar de hemel, zegent de broodjes en de visjes en vermenigvuldigt ze.

Dan zien we nog iets bijzonders. De Heere Jezus legt het brood en de vis weer terug in de handen van de discipelen. Zij mogen de door Jezus gezegende en vermenigvuldigde gaven uitdelen.

Een prachtig beeld voor christelijke leraren. Je weet niet hoe je je taak moet vervullen op een manier die God behaagt. Met die verlegenheid mag je tot Hem gaan, afhankelijk van Zijn zegen. Wat een voorrecht om door Hem ingeschakeld te worden om Zijn gaven aan de leerlingen uit te delen.

Zo mogen we elke dag ons werk beginnen en ons werk doen. Niet in eigen kracht, maar de gaven die we van Hem hebben ontvangen mogen we in Zijn handen leggen. Hem bidden om Zijn zegen.

### Vragen:

- 1 De discipelen krijgen broden en vissen uit de handen van de Heere Jezus.
- 2 Wat zou jij graag willen ontvangen? Waar honger je naar?
- 3 Wat heb je zelf nodig, om vervolgens uit te kunnen delen?

Tekstgedeelte: Lukas 9:10-17

Liederen om te zingen: Psalm 146:3 en 5; *Uit aller mond* 177:1, 4 en 5 (Woord voor ons geschreven)