

Hem kennen en anderen van Hem onderrichten

Rens Rottier

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Samenvatting	Meditatie over Joël 2:28-32. De Geest zal in rijke mate worden uitgegoten op allerlei soorten mensen. Door de werking van de Geest leer je God kennen en kun je anderen van Hem onderwijzen. Met reflectievragen.
Bronvermelding	Rottier, L.N. (2011) Hem kennen en anderen van Hem onderrichten. In Leren bij de Bron, meditaties voor leraren (pp. 88-89). Uitgeverij Groen – Heerenveen.
Thema *	Leraar
Gebruik **	Hart
Plaatsingsdatum	2011
Gerelateerde artikelen	n.v.t.
Trefwoorden	Joël, God kennen, Heilige Geest

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevenden*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).

38

Hem kennen en anderen van Hem onderrichten

'En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees' (Joël 2:28a).

Op de pinksterdag zijn het deze woorden uit de profetie van Joël die Petrus letterlijk herhaalt. De uitstorting van de Heilige Geest was het begin van de vervulling van deze profetie. Maar daarmee was het niet afgelopen. Gelukkig niet. Op het pinksterfeest ging het om de eerstelingen van de oogst. Nog velen zullen er volgen.

Joël voorziet in dit woord de periode tussen de komst van de Messias en de laatste dag. Eerst zal de 'Leraar ter gerechtigheid' gegeven worden (zie vs. 23). En dan zal de regen neerdalen.

En in die periode ziet Joël de Geest uitgegoten worden als een overdadige regen. Uitgieten spreekt van overlopen, stromen, vloeien. Regen die neerstroomt op de dorre akker. Verkwikkend en levenwekkend. Leven ontstaat in de dode en dorre woestijn. Ongelofelijk hoe snel en mooi de woestijn kan bloeien nadat het geregend heeft. Kijk eens naar het grote verschil tussen Joël 1 en het einde van hoofdstuk 2. In het eerste hoofdstuk krijgen we een beeld van een door sprinkhanen kaalgevreten vlakte. Dor, droog, niets eetbaars meer te vinden. Maar dan komt de regen en wat dood was gaat leven, wat grauw en dor was wordt groen en kleurrijk. Met deze beelden brengt Joël onder woorden wat hij profetisch voorziet als de Messias gekomen zal zijn.

Dat ziet Joël in de geest gebeuren na de komst van de Messias. De Geest zal uitgegoten worden op alle vlees. Niet op iedereen, maar op allerlei soorten van mensen. Mensen uit verschillende landen, van verschillende rangen en standen. En die Geest zal in rijke mate worden uitgegoten. Op jongeren en ouderen, op mannen en vrouwen, leraren en leerlingen, docenten en studenten.

In de periode na de komst van de Messias mogen wij ons werk ter hand nemen en leidinggeven aan kinderen, jongeren en studenten. We leven in een tijd waarin God doorgaat met het uitgieten van Zijn Geest. Het is een tijd waarin kinderen en jongeren door de Geest geraakt zullen worden. Dode harten zullen

tot leven gewekt worden en levens zullen tot bloei komen. Het is een tijd waarin zonen en dochters zullen profeteren. Dat betekent dat zij de verborgenheden van het Evangelie zullen verstaan en verklaren. Of zoals iemand schreef: 'Ze zullen God door de werking van Zijn Geest leren kennen en anderen van Hem onderrichten.' Het kennen van God gaat dus plaatsvinden als Gods Geest gaat werken in ons hart.

De wonderlijke werking van de Geest is voor iedereen nodig. Eigenlijk kun je niet zónder als je werkt op een school waar christelijk onderwijs gegeven wordt. Het is vooral belangrijk om God persoonlijk te mogen kennen door Zijn Woord en Geest, om daarna anderen van Hem te kunnen onderwijzen.

Dat mag en kan heel eenvoudig. We hoeven niet allemaal theologen te zijn. Als we Hem mogen kennen zal van dat onderwijs iets uitgaan. Kinderen zullen dat aanvoelen. Dat je niet alleen óver de Heere en Zijn dienst vertelt, maar dat je Hem Zelf kent en eruit vertellen mag.

Eerst zelf op school bij de Leraar ter gerechtigheid en bij Zijn Geest, Die onze dode en dorre harten tot leven wekt, en dan anderen daarvan vertellen. Iets van het werk van Zijn hand doorgeven aan je leerlingen. Zodat bij hen hetzelfde gebeuren mag en zij als zonen en dochters worden aangeraakt door diezelfde Geest om dromen te dromen en gezichten te zien.



Vragen:

- 1 Ben je bij deze Leraar op school? Mag iedereen naar die school? Ben je daar ooit uitgeleerd?
- 2 Wat valt daar te leren en hoe mag je dat doorgeven?
- 3 We kunnen soms zo klein denken van God en de werking van Zijn Geest. Hoe kan dit veranderen en wat kunnen daar de gevolgen van zijn?

Tekstgedeelte: Joël 2:28-32

Liederen om te zingen: Psalm 72:2 en 6; *Uit aller mond* 106:1, 5 en 6 (Op waakt op!, zo klinkt het luide)