

Voor het eerst naar school

Bram de Muynck

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Samenvatting	Meditatie over 1 Samuël 1:20-28. Van een christelijke school mogen ouders iets verwachten. Er is de belofte van God: Hij geeft Zijn zegen daar waar Zijn Woord opengaat. Met reflectievragen.
Bronvermelding	Muynck, A. de (2011) Voor het eerst naar school. In Leren bij de Bron, meditaties voor leraren (pp. 13-14). Uitgeverij Groen – Heerenveen.
Thema *	Leraar
Gebruik **	Hart
Plaatsingsdatum	2011
Gerelateerde artikelen	n.v.t.
Trefwoorden	Samuël, eerste schooldag, schoolkeuze, voorgeschiedenis van het kind

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).



1

Voor het eerst naar school

'...en zij bracht hem in het huis des HEEREN te Silo' (1 Sam. 1:24b).

Vandaag gaat Hanna op weg om de kleine Samuël naar de tabernakel te brengen. Een feestelijke dag! Hier heeft ze zich op verheugd. Het is een spannend moment als je je kind voor het eerst naar school brengt. Daar kijk je naar uit!

Maar bij Hanna is hier wat aan voorafgegaan. Haar man hield veel van haar. Maar dat woog niet op tegen de pijn van de kinderloosheid. De kinderstemmen in huis waren niet van haar kinderen, maar van de kinderen van Peninna. Dat was die andere vrouw in huis. Die kleineerde haar. Wat moeilijk om met zo iemand samen te wonen. Hanna had een moeilijk leven.

In een teleurgesteld bestaan zijn ook de hoogtepunten niet gemakkelijk. Anderen hebben veel om te danken. Hanna kan alleen maar bidden. In Silo, waar ze ieder jaar het offerfeest meemaakt, leidt haar intense gebed tot een ontmoeting met de priester Eli. Maar uiteindelijk krijgt ze uit zijn mond te horen dat haar gebed verhoord is.

Door de belofte van God is de stemming nu voorgoed anders. Het geschenk van een kind stijgt ver uit boven de geschenken van haar man.

De dankbaarheid vertaalt Hanna in een bijzondere gelofte. Als ze zwanger is, wil ze dit kind teruggeven aan de Heere. Ze wil het kind voor het aangezicht van de Heere brengen. Daar moet hij altijd blijven. Daar zal hij opgroeien, vlak bij het liturgisch centrum van Israël, op de plek waar de ark van de Heere staat, de plek waar iedere dag de offers worden gebracht. Daar zal hij ook onderwijs ontvangen.

Hanna brengt vandaag een uniek kind naar school. Een kostbaar kind, van God gebeden: een kind met een bijzondere bestemming.

Niet alle moeders doen een bijzondere gelofte voor hun kind. Toch heeft ieder kind een bijzondere voorgeschiedenis. Aan de eerste schoolgang is voor menig ouder heel wat voorafgegaan. Sommigen hebben lang op een kind gewacht. Anderen hadden met ziekte te kampen. En er zijn er ook die op het moment

van de schoolgang in de problemen zitten. Als leerkracht ken je meestal maar een klein stukje van het verhaal. Als een ouder een stuk verantwoordelijkheid aan je overdraagt, word je in dit verhaal betrokken.

Ieder jaar komen tientallen nieuwe kinderen de school binnen. Ouders brengen hun kinderen weg naar een christelijke school. Daar worden bijbelverhalen verteld, daar wordt gebeden en gezongen. Toch wel een beetje zoals Samuël naar Silo ging. Van zo'n school kun je iets verwachten! De Heere geeft Zijn zegen immers daar waar Zijn Woord opengaat. Daar waar de lof van Zijn Naam gezongen wordt, wil Hij wonen.

Komen deze verwachtingen ook uit? Gods zegen is immers niet vanzelfsprekend? Als Hanna haar kind wegbrengt, gebeurt dat in een gesecculariseerde context. Zij zal geweten hebben van het wangedrag van de priesters (1 Sam. 2:12-17). De priesters lieten zien dat 'de kerk' in verval was. Geen aantrekkelijke omgeving om je kind in op te laten voeden!

Ondanks de slechte voorbeelden in Silo, durft ze Samuël er toch op te laten groeien. Hanna vertrouwt op de belofte. Er loopt een rechte lijn van haar gebed en de belofte van God naar haar geloofsvertrouwen.

Vragen:

- 1 Hoe worden kinderen de eerste schooldag ontvangen bij jou op school?
- 2 Hoe gemotiveerd zijn ouders om hun kinderen naar jullie school te brengen? Is de keus voor een school waar de Bijbel het richtsnoer voor het handelen is een bewuste keus?
- 3 Zijn er momenten waarop je je realiseert dat het vertrouwen van de ouders geschaad wordt door jouw handelen?
- 4 De situatie in Silo is niet een voorbeeld voor de christelijke gemeente en de christelijke school van vandaag. Wel een spiegel: voor goed onderwijs zijn biddende ouders nodig en een voorbeeldige priester. Hoe beoordeel jij de situatie op jouw school?

Tekstgedeelte: 1 Samuël 1:20-28

Liederen om te zingen: Psalm 17:3; *Uit aller mond* 249 (Zolang als ik op aarde leven zal)