

Vijf wijze en vijf dwaze meisjes

Rens Rottier

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Samenvatting	Meditatie over Mattheüs 25:1-13. Laat je niet in slaap sussen. Ontwaak en ga tot Hem. Leef uit de verwachting van de wederkomst van Christus. Met reflectievragen.
Bronvermelding	Rottier, L.N. (2011) Vijf wijze en vijf dwaze meisjes. In <i>Leren bij de Bron, meditaties voor leraren</i> (pp. 35-36). Uitgeverij Groen – Heerenveen.
Thema *	Leraar
Gebruik **	hart
Plaatsingsdatum	2011
Gerelateerde artikelen	n.v.t.
Trefwoorden	Mattheüs, toekomstverwachting, wederkomst

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).



12

Vijf wijze en vijf dwaze meisjes

'Ziet de bruidegom komt' (Matth. 25:6b).

De Heere Jezus vertelde gelijkenissen om daarmee bepaalde aspecten van het Koninkrijk van God te typeren. Deze bekende gelijkenis staat in de rede van de laatste dingen (Matth. 24 en 25). Jezus voorzegt daarin hoe het zal zijn in de laatste tijden, voordat Hij zal wederkomen op de wolken van de hemel. Jezus spreekt niet alleen een profetie uit, maar maakt ook een vergelijking als Hij zegt dat het zal zijn als in de dagen van Noach (Matth. 24:37). En hij spreekt enkele gelijkenissen uit. Die van de vijgenboom, die van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes en die van de talenten.

Wat is nu het bijzondere aan het verhaal van de vijf wijze en vijf dwaze meisjes? Twee dingen. Het eerste is dat de bruidegom lang op zich laat wachten. Het duurt zo lang, dat ze denken dat hij niet meer komen zal en in slaap vallen. Dit is een van de bijzondere trekken van dit verhaal. Dat gebeurt natuurlijk nooit. De bruidegom komt op de afgesproken tijd. Maar hier lijkt hij uit te blijven. Wat wil Jezus hiermee duidelijk maken? De bruidegom komt veel later dan verwacht. Zo is het ook in het Koninkrijk van God. Want hoe lang duurt het al? De eerste christenen leefden in de verwachting van de spoedige wederkomst van Christus (2 Petr. 12-13). Ze wisten dat Hij zou komen als een dief in de nacht. Maar ze wisten ook: Hij komt. En dat gaf hen de kracht om vol te houden, ook in verdrukking en moeite. Ze bemoedigden elkaar ermee: Maranatha, Jezus komt (1 Kor. 16:22).

Misschien moeten we nu even in de spiegel kijken. Leven wij uit die verwachting? Wanneer heb je voor het laatst met leerlingen gesproken over de wederkomst? Bidden wij om de spoedige wederkomst van Christus? De antwoorden op deze vragen laten zien hoe raak deze gelijkenis is. De kerk slaapt. Het duurt te lang. We leven niet meer uit deze verwachting.

Het tweede bijzondere in dit verhaal is: de deur gaat dicht. Dit is eigenlijk de climax van de gelijkenis. En dit is ook ongewoon. Immers, bij zo'n oosterse bruiloft ging de deur niet dicht. Integendeel, die stond open en iedereen mocht erbij komen om het feest mee te vieren. Hoe meer hoe beter. Hier niet. De deur gaat dicht. Deze afloop van het verhaal is onverwacht en schokkend.

En zo zal het zijn als Ik wederkom, zegt Jezus. De Heere onze God is zeer barmhartig, groot van lankmoedigheid en taai van geduld (2 Petr. 3:9). Maar er komt een einde aan. Als Hij terugkomt valt er een scheiding. En dat is niet de scheiding tussen de wereld en tussen de kerk. Die scheiding loopt dwars door de kerk heen. Vijf waren wijs en vijf waren dwaas.

Daarom is de boodschap aan ons: word wakker. Laat je niet in slaap sussen. Laat je niet meenemen met de stroom. Keer je om. Ontwaak en ga tot Hem. Nu is de deur nog open. Verdoe je tijd niet. Verslaap je tijd niet. Eenmaal is het maatglas van de tijd vol en dan valt de deur in het slot. Dat is de ernstige boodschap die deze gelijkenis ons leert.

Vragen:

- 1 Leven wij uit de verwachting van de wederkomst van Christus?
- 2 Spreken we daar weleens met de kinderen over? Hoe doen we dat dan?
- 3 Bidden we in de klas om de wederkomst van Christus?
- 4 Welke relatie zou je kunnen leggen tussen de wederkomst van Christus en ons werk als leraar op een christelijke school?
- 5 Heeft je toekomstverwachting te maken met hoe je met kinderen omgaat en voor de klas staat?

Tekstgedeelte: Mattheüs 25:1-13

Liederen om te zingen: Psalm 84:4 en 6; *Uit aller mond* 149:1 en 3 (O blijde dag waarop wij binnentreden)