

Gelijk een net

Rens Rottier

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Samenvatting	Het Koninkrijk der hemelen is als een net geworpen in de zee en Jezus Christus is de grote Visser (Mattheüs 13:44-53). Hij zal de goede van de kwade vissen scheiden, we moeten het oordeel aan Hem overlaten. Met reflectievragen.
Bronvermelding	Rottier, L.N. (2011) Gelijk een net. In <i>Leren bij de Bron</i> , meditatie voor leraren (pp. 84-85). Uitgeverij Groen – Heerenveen.
Thema *	Leraar
Gebruik **	Hart
Plaatsingsdatum	2011
Gerelateerde artikelen	n.v.t.
Trefwoorden	Mattheüs, Koninkrijk der Hemelen, oordelen

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).

36

Gelijk een net

‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt; hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg’ (Matth. 13:47-48).

Zo is het Koninkrijk der hemelen: als een net geworpen in de zee. Een frappante vergelijking eigenlijk. Als het over het Koninkrijk der hemelen gaat, ben je geneigd om naar boven te kijken, naar de hemel. En niet naar de zee, laat staan in de zee. Want zo’n net blijft niet aan de oppervlakte, dat zakt naar de bodem. In zo’n net moeten vissen gevangen worden. Vissen die misschien wel helemaal op de bodem, in de donkere diepte zitten.

Op zo’n net lijkt het Koninkrijk der hemelen. En de Koning van dat Koninkrijk, Jezus Christus, is de grote Visser. Dat is dan meteen het eerste dat we uit deze gelijkenis kunnen halen. Ook al zijn wij, vissen, tot op de bodem gezonken, er is een net dat neerdaalt en ons ophalen wil. Gelukkig maar. Stel je voor dat wij zelf dat net van de Visser moesten opzoeken. Nee, het komt van Zijn kant. Hij werpt het net uit. Zoals de visser het net uitgooit om de vissen te zoeken, zo mogen we weten dat de grote Visser mensen zoekt.

En als wij door Hem gevonden worden, dan gaan we ook op Hem lijken. Dan gaan wij ook vissen, het net uitwerpen, proberen anderen bij Hem te brengen. Voortaan, zei Jezus tegen Zijn discipelen, zult gij mensen vangen.

Maar er is nog meer in deze gelijkenis. De vissen worden getrokken uit de diepte, de afgrond, de duisternis. Ze worden gebracht naar boven, in het licht bij de Visser. Maar die vissen willen dat niet. Een vis doet de grootste moeite om in het water te blijven; een vis die gevangen is spartelt tegen.

Wij spartelen ook tegen als de Visser ons probeert te vangen. Wij willen er niet aan. Wij zijn zo dom dat we denken dat we in de duisternis in ons element zijn. We willen die wereld niet loslaten. Maar Jezus duwt zulke mensen niet van Zich af, maar Hij trekt ze uit de duisternis tot het licht van Zijn genade. En dan pas komt een mens werkelijk in zijn element.

In dat net zitten overigens verschillende soorten vis. De vissers aan de kant 'lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg', lezen we in dit bijbelgedeelte. Er zijn twee soorten vissen: goede en kwade.

Zo ook in dat net dat lijkt op het Koninkrijk van God. Kwaden en goeden zitten bij elkaar in het net van de kerk, in je klas, in je familie. Bij elkaar in hetzelfde net. Totdat eenmaal in het eindgericht de Visser het goede zal uitlezen en het kwade zal uitwerpen. Luister goed: dat doet de Visser, de vissen doen dat niet. Hem alleen komt het oordelen toe.

Laten we daarom oppassen met het (ver)oordelen van elkaar. Veel mensen willen op de plaats van de Visser gaan staan, door te zeggen wie er wel en wie er niet bij hoort in het net. Doe dat niet. Laten we het oordeel overlaten aan de grote Visser.

Voor het uitwerpen van de netten gebruikt God mensen. Maar om de kwaden van de goeden te scheiden gebruikt Hij engelen, die in de voleinding der eeuwen hiertoe zullen uitgaan.



Vragen:

- 1 Mag je een christelijke leraar vergelijken met een visser van mensen?
 - 2 Hoe doet hij dat in de praktijk?
 - 3 Welke levenshouding vraagt dit van een leraar?
 - 4 Als het gaat om betrokkenheid op de Heere en Zijn dienst, kunnen we gemakkelijk leerlingen verkeerd beoordelen. Hoe komt dat en hoe voorkom je dat?
-

Tekstgedeelte: Mattheüs 13:44-53

Liederen om te zingen: Psalm 65:2; *Uit aller mond* 143:1, 2 en 3 (Jezus leeft en wij met Hem)