

Een Zoon

Wim Lindhout

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Samenvatting	Een meditatie over de geboorte van Gods Zoon (Lukas 1:1-4 en 2:1-7). Door Zijn genade mag je een kind van God zijn, die de zekerheid van Gods redding kent. Je mag vertrouwen op Gods leiding en Gods weg in je leven. Met reflectievragen.
Bronvermelding	Lindhout, W. (2011) Een Zoon. In Leren bij de Bron, meditaties voor leraren (pp. 47-48). Uitgeverij Groen – Heerenveen.
Thema *	Leraar
Gebruik **	Hart
Plaatsingsdatum	2011
Gerelateerde artikelen	n.v.t.
Trefwoorden	Lukas, geboorte van Jezus, heilsgeschiedenis, leiding van God, vernedering, zekerheid

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).



18

Een Zoon

'En zij baarde haar eerstgeboren Zoon' (Luk. 2:7a).

Verhalen zijn er veel, zo onvoorstelbaar veel: oude en nieuwe verhalen, fictie en realiteit, lang en kort, voor oud en jong. Lukas schrijft ook een verhaal, en vanaf het begin maakt hij duidelijk dat het een bijzonder verhaal is. Een betrouwbaar verhaal waarin feiten bevestigd worden door getuigen; ooggetuigen. Een verhaal waarvan het duidelijk is in welke tijd het zich heeft afgespeeld, wie de heersers waren in de wereld. Ook over plaats en tijd hoeven we ons geen zorgen te maken. Het is onderzocht. Lukas kent zijn bronnen en hij gaat het verhaal in orde vertellen; een nauwkeurig verslag.

Hij doet dat met een doel. Daarom lezen we vandaag ook het begin van zijn Evangelie. 'Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen, waarvan gij onderwezen zijt' (Luk. 1:4). Lees ik daar het woord 'onderwijs'? Jazeker, dit Evangelie dient om Theofilus de zekerheid te geven dat dit niet zomaar een verhaal is, maar een gebeurtenis die de geschiedenis voorgoed een ander aanzien zal geven (vergelijk meditatie 4 in deze bundel). Zetten wij die doelstelling boven ons bijbelverhaal? Het kennen van de zekerheid van Gods reddend handelen in Jezus Christus voor mij persoonlijk, maar ook voor die ander aan wie ik het vertel!

'En het geschiedde' (Luk. 2:1). Ja, de wereld komt in beweging, omdat er een beschrijving wordt uitgevaardigd van keizer Augustus. De 'verhevene' neemt een besluit en iedereen gaat op weg. Wie regeert er nu eigenlijk? Want dit besluit maakt dat ook Jozef met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, op weg gaat. Is het niet de hoogst Verhevene? De God Die hemel en aarde regeert?

Van Galilea naar Judea, naar de stad van David: Bethlehem. Op reis met een goddelijk Kind onder je hart. Weg van je woonplaats, waar je thuis bent. Op reis, zwanger van een Zoon Die Jezus moet worden genoemd, omdat Hij Zijn volk zal zaligmaken. Hier gaat Maria als voorbeeld voor ons. Ik lees geen bedenkingen, geen ja maar, en geen uitstel. Ze gaat mee op reis, vertrouwend op Gods leiding en Gods weg.

‘En het geschiedde’ (Luk. 2:6). Let op! Er komt weer iets wat belangrijk is. Een punt in de tijd waarin het belangrijkste plaatsvindt. In Lukas 2:6b-7a lezen we: ‘(...) dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon.’ Toen, op dat moment in Bethlehem, kwam Gods Zoon ter wereld, geboren uit een vrouw. De eeuwige God komt in de gestalte van een kleine baby in het menselijk bestaan. Dat, wat in de wereld een feest van licht is en cadeautjes, is de eerste stap van Zijn vernedering.

Hier begint het Evangelie. Dat is niet aangenaam voor ons, hoe teer en aansprekend dit beeld van een klein kind ook is. Het laat zien dat zelfs de blijdschap van nieuw leven een komen in de zonde is en dat ook Jezus daarin lijdt. Had je een andere meditatie verwacht? Een andere uitleg bij dit verhaal? God schrijft hier heilsgeschiedenis. Want wat geen mens kon voldoen, dat gaat Jezus doen. De redding is begonnen. Ja, van eeuwigheid besloten, maar hier in de tijd gebeurd.

‘Maar heeft Zichzelve vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden’ (Filipp. 2:7). Dat is waar het om gaat vandaag, en steeds weer als er Kerst wordt gevierd. Lukas schreef dit aan Theofilus. Die naam betekent: vriend van God. Ben jij door genade een vriend van God geworden, voor wie deze dingen volkomen zekerheid hebben? Lukas had dat doel. Vandaag is daartoe ook aan jou dit verhaal verteld!

Vragen:

- 1 Volkomen zekerheid is niet vanzelfsprekend. Hoe vertel je zelf je bijbelverhalen en met welk doel?
- 2 Zijn de geboorte van Jezus en de vernedering daarin niet heel erg moeilijk om uit te leggen? Geven we dat aspect voldoende mee als we dit verhaal vertellen? Of kies je liever voor een ander aspect?
- 3 Maria ging op weg ondanks haar toestand. Gods leiding in je leven en Gods weg met mensen gaan soms wonderlijk. Is er een voorbeeld in je eigen leven waarvan je als je terugkijkt zeggen kunt dat het Gods leiding is geweest? Kijken we voldoende vanuit dit perspectief naar ons eigen leven?

Tekstgedeelten: Lukas 1:1-4 en 2:1-7

Liederen om te zingen: Psalm 98:1 en 2; *Uit aller mond* 35:1 en 2 (In Bethlehems stal)