

Ga tot de mier

Rens Rottier

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Samenvatting	God wijst naar de mier (Spreuken 6:1-11). Kijk naar het gedrag en kom tot wijsheid: leer God en Zijn geboden kennen. Net als de mier kan God ook jou gebruiken om andere mensen Zijn wegen te leren. Met reflectievragen.
Bronvermelding	Rottier, L.N. (2011) Ga tot de mier. In Leren bij de Bron, meditaties voor leraren (pp. 37-38). Uitgeverij Groen – Heerenveen.
Thema *	Leraar
Gebruik **	Hart
Plaatsingsdatum	2011
Gerelateerde artikelen	n.v.t.
Trefwoorden	Spreuken, wijsheid, ijver

* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevenden*.

** Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).



13

Ga tot de mier

'Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs' (Spr. 6:6).

De Bijbel heeft een hekel aan luie mensen. Als je voor de klas staat kun je je ook geweldig ergeren aan leerlingen die lui zijn, die hun gaven vermorsen en er met de pet naar gooien.

De spreukendichter verwijst de luiaard naar de mier. Overigens gaat het hier niet allereerst om de manier van doen, het zorgvuldig verzamelen van de kost, maar om wijsheid. De luiaard moet wijs worden van het letten op het gedrag van de mier. Wijsheid betekent in het boek Spreuken niet 'veel met je hoofd weten', maar 'kennen met je hart'. Wijsheid is kennen van God en Zijn geboden, de Heere dienen, Jezus liefhebben, de vreze des Heeren.

Als het daarom gaat zijn we trouwens allemaal lui. Daarmee nemen we het nogal gemakkelijk. Als het om de geestelijke dingen gaat spannen we ons maar weinig in, zijn we lui.

Luie leerlingen zien we liever verdwijnen, luie dienstknechten worden ontslagen. God geeft luie mensen geen ontslagbrief maar een gebod: een liefdesgebod om tot de mier te gaan, zijn wegen te bezien en wijs te worden. God schrijft ons niet af maar spoort ons aan, spreekt tot ons hart, nodigt ons uit. Ga tot de mier!

Het is een wonderlijk gebod. Hieruit blijkt dat God zelfs dit kleine schepsel kent en gebruikt. Als Hij weet van de gang van de mier, zou Hij dan niet van ons afweten? Als Hij die kleine mieren gebruiken wil om onderwijs te geven, zou Hij dan ons niet kunnen gebruiken? Hoe groot is het als wij mensen door God worden gebruikt om andere mensen Zijn wegen te leren en om tot wijsheid te komen.

We moeten wel diep bukken om tot die wijsheid te komen. We moeten ook letten op de kleine dingen. Mieren die zomaar achteloos vertrapt worden, kunnen ons wijsheid leren. Maar dan moeten we wel van onze hoge troon af komen, bukken en buigen. '(...) wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar', zei Jezus, en Hij heeft dit voorgeleefd. De grootste Die de kleinste wilde worden. De Hoogverhevene Die diep wilde neerbuigen.

Zie de wegen van de mier. 'Dewelke, geen overste, ambtman noch heerser hebbende, haar brood bereidt in den zomer, haar spijs vergadert in den oogst' (Spr. 6:7-8).

Zie hoe ijverig de mier is in het aanleggen van voorraden. Hoe de mier zorgt voor zijn toekomst. Welke toekomst ben ik aan het bouwen? Welk levensdoel vervult mijn hart? En waar zijn onze leerlingen op gericht? Wat willen zij bereiken? Zijn wij heilig actief? Bouwen we aan ons eeuwig huis of zijn we tevreden met een fraai huis hier op deze aarde?

En de mier heeft geen overste nodig die hem aandrijft om aan het werk te gaan. Zonder overste, zonder heerser, doet hij wat gedaan moet worden, de voorraad verzamelen als het daarvoor de tijd is. Geen tijd verloren laten gaan. Niet als een luiaard de tijd verprutsen. Maar aan de slag, de tijd uitkopen, je inspanssen, heilig actief zijn. Eerst het Koninkrijk van God zoeken. Dan kan wijsheid ons deel worden. Dan gaan we anders leven en gaan we de dingen anders zien. Dan worden we wijs.

Natuurlijk kan die mier ons de wijsheid niet geven. Dit is slechts een beeld. Maar die kleine mier is toch een heraut, de allerkleinste, van de grote Zoon van David. Die Zoon kennen betekent wijs worden tot zaligheid.

Vragen:

- 1 Moeten we onze leerlingen oproepen tot geestelijke ijver of vind je dat te activistisch?
- 2 Hoe kun je leerlingen met dit voorbeeld onderwijs geven, misschien zelfs wel moed geven?

Tekstgedeelte: Spreuken 6:1-11

Liederen om te zingen: Psalm 101:2 en 6; *Uit aller mond* 236 (Leer mij op U zien, o Heer van mijn hart)