

# De toepassing van het heil

Jan Proos

Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook [www.christelijkleraarschap.nl](http://www.christelijkleraarschap.nl).

<b>Samenvatting</b>	Artikel over Calvijns visie op het heil. De Heilige Geest is de band die ons met Christus verbindt.
<b>Bronvermelding</b>	Proos, J.P. (2009) De toepassing van het heil. In: Aan de slag met Calvijn, Bronteksten op school - deel 1 (pp. 49-50) Gouda: Lectoraat Onderwijs & Identiteit
<b>Thema *</b>	Inspiratiebronnen
<b>Gebruik **</b>	Hoofd/hart
<b>Plaatsingsdatum</b>	2009
<b>Gerelateerde artikelen</b>	n.v.t.
<b>Trefwoorden</b>	Heilige Geest, Eerstgeborene

\* In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema's van christelijk leraarschap: *onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek, schoolteam, leidinggevend*.

\*\* Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (*hoofd*), bezinning en reflectie (*hart*) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (*handen*).

## **Tekst 13 De toepassing van het heil. Boek III, I**

Calvijn gaat in zijn derde boek van de *Institutie* de toepassing van het heil behandelen. De christelijke leer is niet alleen datgene wat God uitgedacht heeft en wat Christus verworven heeft voor de gelovigen. Het heil wordt persoonlijk toegepast aan de harten van Zijn kinderen.

### **III.1.1 De Heilige Geest als de band die ons met Christus verbindt**

*Nu moeten wij bezien hoe de goederen tot ons komen die de Vader aan Zijn eniggeboren Zoon geschonken heeft, niet om die voor zichzelf te gebruiken, maar om er armen en behoeftigen rijk mee te maken. En dan moeten we het in de eerste plaats ervoor houden dat alles wat Christus voor de zaligheid van het menselijk geslacht geleden en gedaan heeft, nutteloos voor ons is en van geen enkel belang, zolang Hij buiten ons is en wij van Hem gescheiden zijn. Om ons te laten delen in hetgeen Hij van de Vader ontvangen heeft, moet Hij dus de onze worden en in ons wonen. Daarom wordt Hij ook 'ons Hoofd' genoemd en 'de Eerstgeborene onder vele broeders' en wordt er van de andere kant ook over ons gezegd dat wij 'in Hem ingeplant worden' en 'Hem aandoen', want - zoals ik zei - wij hebben niets aan alles wat Hij bezit, zolang wij niet één lichaam met Hem worden. Nu is het waar dat wij dit door het geloof verkrijgen. Toch zien wij dat niet allen zonder onderscheid de gemeenschap met Christus aangrijpen die ons in het Evangelie aangeboden wordt. De rede zelf leert ons dus dieper op de zaak in te gaan en een onderzoek in te stellen naar de verborgen werking van de Geest die ervoor zorgt dat wij Christus en al Zijn goederen genieten.*

*Eerder heb ik een uiteenzetting gegeven over de eeuwige godheid van de Geest en Zijn wezen. Laten we ons nu beperken tot dit bijzondere punt, dat Christus juist zo door water en door bloed gekomen is, dat de Geest van Hem getuigen zou, opdat de door Hem verworven zaligheid ons niet ontgaan zou. Er worden immers drie getuigen in de hemel aangehaald, de Vader, het Woord en de Geest, en zo ook drie op de aarde, het water, het bloed en de Geest. Niet voor niets wordt tweemaal het getuigenis van de Geest genoemd, dat wij als een zegel in onze harten ingegrift voelen. Zo komt het dat dit getuigenis ons de afwassing van de zonden en het offer van Christus verzegelt. Dat verklaart ook waarom Petrus zegt dat de gelovigen uitverkoren zijn in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid aan Christus en besprenging met Zijn bloed. In deze woorden wijst hij erop dat de Geest onze zielen reinigt door ze op een verborgen wijze te besprengen met het bloed van Christus, want anders zou dit heilige bloed tevergeefs vergoten zijn. Om deze reden zegt ook Paulus, wanneer hij over de reiniging en rechtvaardiging spreekt, dat wij aan die beide deel krijgen in de naam van Jezus Christus en door de Geest van onze God. Het komt in hoofdzaak hierop neer dat de Heilige Geest de band is waarmee Christus ons metterdaad aan zich verbindt. Ook wat wij in het vorige boek over de zalving van Christus naar voren gebracht hebben, houdt hiermee verband.*

**Vragen:**

1. Welke zinnen maken het meest indruk op je als je dit leest?
2. Wat zou Calvijn bedoelen, als hij zegt dat Christus nog buiten is en dat we van Hem gescheiden zijn?
3. Wat spreekt er uit de formulering dat Gods kinderen Christus leren aangrijpen?
4. Hoe zou je 'de reiniging door de besprenging van de Geest' moeten verstaan?
5. Wat betekent het voor je dat de Heilige Geest de band is, waardoor Christus zich metterdaad aan ons verbindt?
6. Kun je middellijkerwijs kinderen leren om van de Heere Jezus te houden en naar Hem toe te vluchten?
7. Hoe houd je in je onderwijs rekening met je verantwoordelijkheden om als christen op Christus te wijzen? Hoe doe je dat?